

# LIONS STARTADE I KNISLINGE 1961

Lions Club Knislinge bildades den 24 januari 1961 på hotell Ådalen i Knislinge. De som startade Lions var Carl-Olov Sjöberg Knislinge, Bertil Kramer Knislinge, Yngve Olsson Knislinge, Tore Myhrgren Hanaskog, Eric Svensson Knislinge, Rune Nilsson Hanaskog, Börje Waldeman Knislinge, Tage Stenberg Knislinge samt Allan Thomasson Hjärsås.

På det första mötet bestämdes att invigningen skulle ske den 27 maj 1961. Vid detta första samman-

Hela våren 1961 gick åt att planera för den högtidliga charterfesten då klubben skulle få sitt officiella bevis, charterbrevet (se bild sid.27), på att vara fullvärdiga medlemmar i Lions.

I början av maj blev Lionspresidenten Eric Svensson sjuk. Ett hektiskt arbete tog vid för att hitta en ny president samtidigt som man arbetade intensivt med inbjudningar, talskrivande, utsmyckning i såväl festlokalen som Broby Kyrka. Det blev fest med 130 gäster, herrar i frack, tal i massor och hög stämning på Broby Gästis.



träde valdes även Bertil Hultman Broby, Helge Weberg Sibbhult, John Erik Ekelund Knislinge, Gustaf Montelin Knislinge, Einar Roslund Knislinge, Gunnar Lindvall Hanaskog och Sigge Olsson Knislinge in i klubben. Till klubbens första Lionspresident valdes Eric Svensson.

Det blev också ny president. Den 17 maj kunde man utse Gunnar Lindvall och klubben kunde börja sitt hjälparbete. Som första förslag kom det upp att klubben skulle anordna en utflykt för de boende på ålderdomshemmen. Resan gick till Bäckaskogs slott och var mycket uppskattad av de gamla. Finansieringen av resan klarades genom att ett konstlotteri, med målningar av Gert Kaffa, anordnades.

Bland de första aktiviteterna återfanns också blodgivning bland Lionsbröderna samt att lära ut mun mot mun metoden. I början blev det många



penninggåvor, ofta till jul. De var uppskattade vilket alla tackbrev vittnar om.